

## 91

**Wat geloof je over het leven na de dood?**

Samen met alle heiligen ben ik met lichaam en ziel gericht op mijn Schepper. Mijn leven is nu al met Christus verborgen in God. Ik geloof dat als Jezus komt, ik een vernieuwd lichaam ontvang, niet gehinderd door gebreken.

In het antwoord op de vraag wat een christen gelooft over het leven na de dood, komen drie gedachten bij elkaar. De eerste gedachte is dat God zijn schepping niet loslaat, maar voor eeuwig trouw blijft aan datgene waarmee Hij begonnen is. Wij zijn gemaakt om zo te leven dat wij gericht zijn op God, onze Schepper. Daarom zal dat ook bepalend zijn voor ons denken over het leven na de dood: met lichaam én ziel zullen wij niet langer aan onze Schepper voorbij leven. Het tweede dat gezegd wordt, gaat over ons hier en nu. Mensen zitten soms in over hun identiteit. Wie ben ik, wie mag ik zijn en hoe weet ik dat? Het leven vóór de dood is soms al een heel raadsel. Over die verborgenheid zegt Paulus (Kol. 3:4) dat wij nu al met Christus verborgen zijn in God en dat ons na dit leven geopenbaard zal worden wie wij zijn. Ten derde kijken we vooruit, naar de toekomst van Christus: het leven na de dood is voor een christen een leven met een lichaam. Niet elk lichaam is hetzelfde en ieder is zijn of haar eigen lichaam. Maar de gebreken die ons lichaam nu kenmerken, zullen ons dan niet meer tot last zijn. Het is een leven dat zijn weerga niet kent, vreugde zonder einde.